

# Langs de dijken

tekst: Tjil van Brabant (pseudoniem Omar Waegeman, 1922 - 1996)  
muziek: Armand Preud'homme (1904 - 1986)

1. Wat ga j'een zon-dag-ach-ter - noen langs de
2. Ach, moet ik blij-ven hier al - leen langs de
3. Hoe zou mijn hart - je zijn van steen langs de

dij-ken, langs de dij - ken, wat ga j'een zon-dag-ach-ter - noen langs de  
dij-ken, langs de dij - ken, Ach, moet ik blij-ven hier al - leen, is uw  
dij-ken, langs de dij - ken, Hoe zou mijn hart - je zijn van steen, zo - als

Schel-de - dij - ken doen? 'k Zie er een schuit - je in het riet,  
hart - je dan van steen? Wilt gij mijn be - de niet ver - staan?  
gij en min ik geen. Kom in mijn schuit - je, dicht bij mij,

maar mijn — lief en zie ik niet. zie ik  
Wel, dan — zal ik ver - der - gaan. ver - der -  
ruk aan de rie - men, 't is hoog - tij! 't is hoog -

niet.  
gaan. 1.2.3. De ka-re - kiet, wiet! wiet! zingt in het riet, wiet! wiet! Van  
tij!

trie - le, van trie - le, van trie - le - wiet, — de ka - re - kiet, wiet! wiet! zingt in het

riet, wiet! wiet! zijn leu - tig lief - de - lied \_\_\_\_\_  
 lief - de - lied.