

In het woud

tekst: G.J.P. van Straaten

muziek: August De Boeck (1865 - 1937)

p



In het woud, in het zon-ni-ge woud, daar heb ik zo



dik-wijls Gods won-d'ren aan - schouwd! _____ Daar gal-men de vo-gels met



won-der ge-luid _____ ter e-re van God hun-ne lie-de-kes uit.



In het woud, in 't be-koor-lij-ke woud, — het heer-lijk pa-



leis _____ door Gods al-macht ge-bouwd, daar zing ik zo gaar-ne, het



klinkt daar zo schoon, — het wind-je, dat voert daar zijn lied _____ naar Gods



troon! — In het woud, _____ in het heer-lij-ke woud, —



— daar wij-zen de krui-nen der bo-men zo stout mij he-mel-waarts



he-nen naar Hem, die daar leeft; zij zeg-gen mij. Zij zeg-gen mij: " 't Is



Hij die was-dom ons geeft, 't is Hij die was-dom ons geeft."

In het woud, in het geu-ri-ge woud, daar heb ik vol dank 's He-ren goed-heid be-

schouwd. Hij maak-te mij Ko-ning der schep-ping zo schoon, Hij

maak-te mij Ko-ning der schep-ping zo schoon; ik breng Hem vol lief-de mijn hul-de-be-toon.

In het woud, in het eeu-wi-ge woud, daar heb ik de

bo-men mijn dank-lied ver-trouwd. Zij zet-ten al rui-send in 't heer-lijkst ak-koord

ter e-re van God mij-ne lof-zan-gen voort!