

# In 't stalleke

tekst: Jozef De Voght (1877 - 1956)

muziek: Flor Peeters (1903 - 1986)

*Andante* (vertrouwelijk en intiem)



Je - zu - ke, lijdt Ge geen kou in het stal - le - ke? De ijs - ke - gels han - gen aan



de eu - zies van 't dak. De wind lo - tert nij - dig aan voor - deur en val - le - ke.



Zo 'k eens een vuur - ken ont - stak? Dank u, mijn kind, of het vriest dat het



kraakt, warm is de kluis — waar een Moe - der - ke waakt.



Je - zu - ke, wat zijn Uw oog - s - kens be - kre - ten! 'k Kan dat niet zien, toe, ver -



trouw mij Uw nood. Lijdt Ge soms hon - ger en wilt Ge wat e - ten?



Hier hebt Ge melk en wat brood. Dank u, mijn kind, — maar hoe so - ber ze 't moet,



'k word toch zo wel — door mijn Moe - der ge - voed.



Je - zu - ke, 't ziet er hier kaal uit en po - ver, arm blijkt Ge al - vast en van

al - les ont - riefd. 'k Ben wel niet rijk, maar ik heb toch wat o - ver.

Hier zie, neem aan, als 't U blijft. Dank u, mijn kind, — wees om mij niet be -

schard; wat ik wou heb - ben, toe geef me 't, uw hart.