

# Als de kleine kinderen naderen

tekst: anoniem

muziek: Désiré Cooreman (1827 - 1916)



1. Als de klei - ne kin - d'ren na - d'ren en in 't stal - le - ke ver -  
2. Ach, tot wie zou men ons lei - den, wer - den wij van U ge -  
3. Je - zus! Laat U nooit ont - ro - ven, klei - nen die in U ge -



ga - d'ren rond de krib van Je - zus zoet. \_\_\_\_\_ Je - zus heet ze wel - ge -  
schei - den, Kin - de - ke van Beth - le - hem? \_\_\_\_\_ Neen, we blij - ven U om -  
lo - ven en ver - lost zijn door Uw kruis. \_\_\_\_\_ Maar ont - vang ons al te -



ko - men en de gift wordt aan - ge - no - men van hun lief - d'en hul - de - groet \_\_  
rin - gen, wij, bij 't ar - me krib - je zin - gen sa - men met de en - g'len - stem. \_\_  
za - men, die rond 't krib - be - ke hier kwa - men, in Uw eeu - wig Va - ders huis. \_\_



— Je - zus, blijf door Uw ge - na - de, in ons hart Uw naam ge - drukt en ver -



los ons van het kwa - de die U 't kin - der - hart ont - rukt.