

Meilied

tekst: Jozef Simons (1888 - 1948)

muziek: Arthur Verhoeven (1889 - 1958)

andantino



Het vink - je wipt met tim - sel in de ap - pel - boom, de me - zen en de



mus - sen jui - chen schal om schal! Bij 't beek - je fluit de me - rel van zijn zo - mer -



droom, waar bloei - en klok - je en sleu - tel - bloem zon - der tal: 't is mei, 't is



len - te! De lucht is blauw! En veld en wei te flon - k'ren staan in zil - v'ren zon - ne - dauw!



Der vo - g'len en der bloe - men feest bij loof - fes - toen, aan U, Ma - ri - a,



heb - ben wij de mei ge - wijd! Wij groe - ten U, be - kran - sen U met roos en



groen, wij bid - den U, toon ons dat gij Moe - der zijt. Be - reid een plaats - je bij



U - we troon, reik ons, waar 't mei - feest eeu - wig duurt, der uit - ver - kor' - ne kroon.