

Mijn tuintje

tekst en muziek: Oswald Fieuws (1939 - 1980)

1. Mijn tuin-tje is niet gro-ter dan een zak-doek-je klein. Je vindt er der-tien
Je vindt er der-tien

ro-zen en een tuil-tje mar-jo - lijn. Zo staat er wel een bes-sen-struik en
ro-zen en een tuil-tje mar-jo - lijn. Zo staat er wel een

daar een an-je-lier, er groeit ook nog, zo heel al-leen, een ho-ge po-pu -
bes-sen-struik en daar een an-je-lier, er groeit ook nog, zo heel al-leen, een

lier. 2. Mijn e-gel Ne-ro schar-relt rond en poes ligt in de zon en
ho-ge po-pu-lier. 2. Mijn e-gel Ne-ro schar-relt rond en poes ligt in de

gin-der bij het tuin-hek dan een hou-ten wa-ter-ton. Ook tuin-ka-bou-ter
zon en gin-der bij het tuin-hek dan een hou-ten wa-ter-ton. Ook

Bal - tha - sar staat mon - kend in het gras, hij zegt geen woord, maar
 tuin - ka - bou - ter Bal - tha - sar staat mon - kend in het gras,

langzamer *tempo 1°*

denkt wel - licht aan hoe het vroe - ger was. 3. Een wit - te vo - gel zingt zijn lied, daar
 aan hoe het vroe - ger was. Oe _____

vliegt een blau - we duif en kijk eens aan wat heb je daar? Mijn haan met ro - de
 oe _____ oe _____ oe _____

kuif. Ach lie - ve vriend - jes, dit is dan mijn tuin in zak - for -
 Ach lie - ve vriend - jes, dit is dan mijn

maat, ik speel er graag van 's och - tends vroeg en soms tot 's a - vonds laat!
 tuin in zak - for - maat, van 's och - tends vroeg tot 's a - vonds laat!