

Moeder en kind

tekst: Frans De Cort (1834 - 1878)

muziek: Lodewijk Mortelmans (1868 - 1952)

langzaam gaande (♩ = 60) op stille, liefderijke toon



Wan - neer ik, weel - de - dron - ken, mijn ro - zig kind be - schouw en



die — 't mij heeft ge - schon - ken, mijn aan - ge - be - den vrouw,



zo vraag niet wie van bei - den mijn hart het meest be - mint.



Mijn — hart en kan niet schei - den de — moe - der van het kind.



Ik doe mijn ar - men o - pen en



sluit z'er in bij - een en vreug - de - tra - nen lo - pen mij langs de



wan - gen heen. Ach, wist gij, spreek — ik stil - le, hoe -



zeer gij wordt be - mind, — gij — kind om moe - ders



wil - le, gij — moe - der om uw kind.