

O eerbiedweerdig hoofd

tekst: Guido Gezelle (1830 - 1899)
muziek: Jos Watelet (1881 - 1951)

statig **p**

O eer - bie - dwe - er - dig hoofd der blank ge - kruin - de

bo - men, hoe heer - lijk groet gij mij, in 's win - ters pronk - sie -

raad, wan - neer de ble - ke zon haar eer - ste mor - gen -

stro - men ont - gin - ste - ren in 't ge - vlerk van u - we tak - ken laat! Ze is

hel - der, licht en wit, ze is on - ge - lijk - baar scho - ne, ze is

vlek - ke - loos, de pracht waar - mee gij ze - ge - praalt en, voor ne kor - te

tijd ge - ko - ningd, spant de kro - ne, ver bo - ven

al 't ge - steent' daar in de zon - ne straalt. _____