

Avondklacht

tekst: Alice Nahon (1896 - 1933)

muziek: Jozef Delafaille (1902 - 1972)

langzaam 2 **rit. p** **a tempo**

O! Wat er in de a-vond ligt: her-den-kend aan uw bleek — ge-

mf

zicht en d'ou-de zan-gen, dat maakt m'n lip-pen spra-ke-loos, zo - als bij 't ster-ven

dim. **p** **dralend**

van een roos. M'n stem blijft han - gen. O!

mp

Wat er in uw o - gen ligt bij 't gul - pen ga - zig sche - mer - licht, van zucht — door -

rit. **a tempo**

dron - gen, dat legt iets tries-tigs in m'n lied en schoon - heid in m'n stil ver -

f

driet, — om u, — m'n jon - gen. O!

mf **aandringen** **f** **rit.**

Wat er op m'n lip-pen ligt, ik wou 't u in dees deem - ster - dicht zo ge-ren zin -

mp **espressivo**

gen, maar 't is gaan sla - pen in m'n ziel — wijl zach - te - kes het

pp **ad lib.** **lang**

zwij - gen viel — op al die din - gen.