

# Vrede

tekst: Jan Lindemans (1888 - 1963)  
muziek: August De Boeck (1865 - 1937)

andante      6

Door 't o - pen raam voel 'k de a - vond - scha - duw ko - men

al - om mijn hoofd zo moe van 't rust' - loos zoe - ken. O mijn ge - dach - ten,

slui - mer in als kind - jes zoet die men te slaap \_ legt met een zwerm \_ van

dro - men, \_\_\_\_\_ een zwerm van dro - men. En op mijn stil - le

ka - mer kijkt uit al - le hoe - ken de a - vond me aan met een ge - laat dat

rus - ten doet... Uit ver - re a - vond - gloed hoor 'k rui - sen vro - me

kloo - ter - klok - ken de a - vond - be - de en 'k voel de sim - pe - le een - voud in mijn

har - te weer. En bid - dend dacht ik aan mijn lie - ve Heer en vroeg Hem

